

## **Intervju med Ann-Christine Henningsson, intervjuperson nr 27**

**Projekt:** Göteborg berättar

**Bandningens längd:** 00:53:13

**Datum:** 2018-06-20

**Intervjuare:** Marie Nyberg

**Plats:** Göteborgs stadsmuseum, Sarauws rum

**Tid:** 15.30 -16.30

### **Intervju med Ann-Christine Henningsson**

Bandningen börjar

Intervjuare [00:00:02]: Ja då sitter jag Marie Nyberg här med Ann-Christine Henningsson i Sarauws] rum på Göteborgs stadsmuseum och det är den 19:e juni 2018. Jag önskar dig välkommen hit.

Talare [00:00:17]: Tack så mycket.

Intervjuare [00:00:19]: Jag är glad att du kan ställa upp och delta i vårt projekt Göteborg berättar. Först var bor du i staden nu?

Talare [00:00:27]: Eh i väster på Skrattnåsgången 30, skulle man precisera så pass eller?

Intervjuare [00:00:33]: Ja det är...

Talare [00:00:35]: Skrattnåsgången 30 ligger i Hagen med postadress Västra Frölunda på väg ut mot Saltholmen. Det är väl en fyra eller fem hållplatser innan, vid Älvsborgs kyrka går jag av, så där i ett radhusområde då.

Intervjuare [00:00:52]: Just det eh när är du född?

Talare [00:00:55]: Eh jag är född 1951.

Intervjuare [00:00:57]: Mm och var?

Talare [00:01:00]: I Masthugget.

Intervjuare [00:01:02]: Masthugget så du är en urgöteborgska då? [Skrattar].

Talare [00:01:07]: Ja.

Intervjuare [00:01:08]: Har du någon familj nu eller har haft?

Talare [00:01:10]: Ja jag har man och fyra barn, alla har flyttat ut, inte mannen då [skrattar] men så mina fyra barn är 43, 40, 36 och 29.

Intervjuare [00:01:33]: Mm och du arbetar?

Talare [00:01:35]: Nej nu har jag gått i pension, jag gick faktiskt 2014, lite tidigare och det var med anledning av att jag hade en sådan fantastiskt bra klass och föräldragrupp och ja jättemånga barn i klassen så det var ganska mycket jobb. Men så kände jag att nej nu börjar jag inte om, utan nu slutar jag när det är såhär bra och då var jag 63 och lite till då. Så det blev jag nöjd med.

Intervjuare [00:02:09]: Så du ville sluta när det var på topp?

Talare [00:02:10]: Ja [skrattar] men jag kände det att när man var så nöjd med sitt yrke och alla kontakter och allt, jag har nästan alltid varit nöjd i och för sig, men just den här det var så...

Intervjuare [00:02:27]: Får jag fråga var du jobbade någonstans?

Talare [00:02:29]: Jag jobbade det sista på Kungsladugård då.

Intervjuare [00:02:32]: Ja.

Talare [00:02:35]: Så där var jag i sex år nu senast då.

Intervjuare [00:02:38]: Mm. Var det högstadiet?

Talare [00:02:40]: Nej det var lågstadiebarn jag hade där.

Intervjuare [00:02:41]: Ja det var lågstadiet just det.

Talare [00:02:44]: Men jag har jobbat med mellanstadiebarn också och tre år var jag vikarierande rektor, så det var också en bra erfarenhet.

Intervjuare [00:02:54]: Ja, har du jobbat i Göteborg då eller?

Talare [00:03:00]: Alltid i Göteborg fast...

Intervjuare [00:03:00]: Olika skolor?

Talare [00:03:01]: Ja jag har varit i Majorna är det väl som längst då, Majorna blev ju, kom jag till 87 och sen så på Sannaskolan och Kungsladugårdsskolan och sen var jag på Dalaskolan ett litet avhopp då och tillbaka sen till Kungsladugård och dessförinnan var jag i Tynnered i en skola som hette Vättnedal, så man har ju hunnit med lite, jag har jobbat 41 år i alla fall.

Intervjuare [00:03:42]: Och hur tycker du, men det kan vi gå in på också, hur det har förändrat sig i skolan, för det måste du ha väldigt mycket erfarenhet av?

Talare [00:03:48]: Ja eh...

Intervjuare [00:03:49]: Glöm inte att ta lite kaffe, det är inte så lätt att prata och äta samtidigt.

Talare [00:03:55]: [Skrattar] Alltså jag tycker att jag har alltid som sagt tyckt om jobbet och att det har fungerat med barnen och så sen blev det ju stora förändringar just det här med att man skulle dokumentera så mycket.

Intervjuare [00:04:16]: Jaha det är senare år?

Talare [00:04:15]: Ja det blev på senare år till som krävde väldigt mycket extraarbete egentligen, som man ibland tänkte att man skulle velat lägga mer på barnen så att...

Intervjuare [00:04:32]: Var det friare förut alltså...

Talare [00:04:34]: Ja det var det.

Intervjuare [00:04:36]: ... du kunde lägga upp din egen...

Talare [00:04:38]: Jag kunde sitta när barnen var små och skolan var slut för barnen, så kunde jag ta med mig saker och ting hem och så kunde jag välja min tid. Jag kunde sitta sent på kvällen när de sov och planera, men nu blir man mer låst, vad ska man säga när hände det? Det kanske var i samband med kommunaliseringen det började egentligen, det var väl 94 då, så då blev det mer låst vid arbetsplatsen.

Intervjuare [00:05:11]: Ja, jag försöker tänka, för det var ju det här med dokument att dokumentera så mycket det kom ju överallt det kom även i sjukvården.

Talare [00:05:17]: Ja det kom på alla...

Intervjuare [00:05:18]: På alla sådana här sociala och det kanske är för att man då skulle kunna följa upp fallen eller bättre...

Talare [00:05:26]: Ja det är klart att det var mycket, det hade naturligtvis en mening annars var det ju hemskt [skrattar]. Men det var kanske lite för mycket, så jag tror redan nu har man gått tillbaka en del och inte dokumenterar riktigt så mycket. En del skolor, jag träffade en granne här om dagen som sa att - Det är så skönt för nu har vi dragit ner på det här med dokumentationen och vi har förenklat det och det tar inte lika många timmar så det tog väldigt mycket tid per barn egentligen.

Intervjuare [00:06:03]: Och då satt man och skrev om dem, hur de jobbade eller...

Talare [00:06:05]: Mm ja och allt och så var det målen i varje ämne och hur de hade uppnått och vad de skulle göra för att uppnå. Så det är klart att många saker var bra, speciellt om jag hade slutat till exempel, så fanns det dokumenterat mer, än ja för den som skulle komma efter, så var det naturligtvis bra. Men allting som man startar eller kommer på, då får man väl ändå se att lagom mycket.

Intervjuare [00:06:49]: Ja.

Talare [00:06:50]: Och då ska det väl upp och vända antagligen som det har gjort nu på vissa skolor, då att man har insett att det här blev alldeles för mycket och så går man tillbaka lite så tror jag.

Intervjuare [00:07:05]: Har du känt dig trygg som lärare?

Talare [00:07:07]: Ja det har jag.

Intervjuare [00:07:10]: Och kan det bero på att du ha jobbat med låg och mellanstadiet?

Talare [00:07:14]: Eeh...

Intervjuare [00:07:13]: Eller har det varit...

Talare [00:07:15]: Nej, men jag har nog, jag är rätt så trygg i mig själv och jag har varit trygg i min roll som lärare då och oftast har jag upplevt föräldrar som intresserade och bra inte...

Intervjuare [00:07:39]: Inte som försöker påverka?

Talare [00:07:39]: [Skrattar] Nej för det utan ja och det är väl bra om de försöker det, men i det som de är bra på då alltså inte kanske det som är mitt jobb så jag har aldrig känt så här att -usch jag vill byta jobb - det har jag inte.

Intervjuare [00:08:01]: Nej för det är rätt många som gör det som lärare.

Talare [00:08:03]: Ja.

Intervjuare [00:08:04]: Eller de har haft svårt att behålla lärare kanske?

Talare [00:08:05]: Ja.

Intervjuare [00:08:07]: Kanske inte lågstadiet då eller är det mest högstadiet?

Talare [00:08:10]: Eh nu har det blivit så att man flyttar på sig för att få upp sin lön, det hände absolut inte innan. Men nu är det så att man söker sig nytt för att få upp lönen, så det hade varit bra om den hade gått upp ändå [skrattar].

Intervjuare [00:08:26]: Ja just det och sen var det här med lärarlyftet - att några skulle bli förstelärare.

Talare [00:08:30]: Ja just det, förstelärare ja.

Intervjuare [00:08:32]: Och få 5 000 mer?

Talare [00:08:33]: Ja det fick de som blev det och då skulle de också prestera inom ett visst

område. Alltså om någon blev förstelärare i matematik då skulle den ju stötta andra i det ämnet också.

Intervjuare [00:08:50]: Ah och lära sig extra, så man blev lite specialist då?

Talare [00:08:51]: Ja och sen var jag ju då tre år som rektor och det var också en rolig erfarenhet, det tror nästan ingen på när jag säger det, men det var det [skrattar] jag tycker faktiskt det. Jag fick jättemycket feedback tillbaka från personal som tyckte att, vad bra att du har jobbat i, alltså både de som var fritidspedagoger och lärare, de kunde se att jag förstod deras roller på ett sätt. För det var så i många år att rektorer rekryterades inte från inom lärarkåren utan de kom från, militärer och lite av varje, så där hade jag en fördel då tycker jag att jag visste vad det gällde.

Intervjuare [00:09:49]: Du hade ämneskompetens eller kompetens inom...

Talare [00:09:51]: Ja när de kom och undrade om någonting eller var bekymrade för någonting, så kunde jag ju förstå det att det är klart att så här kan du inte ha det och så kanske jag inte, om jag inte hade sett jobbet på insidan så hade jag kanske inte förstått det på samma vis.

Intervjuare [00:10:12]: Nej de frågorna som var.

Talare [00:10:13]: Ja.

Intervjuare [00:10:15]: Men jag tänker hängde det ihop också för var det inte så att skolorna kommunaliserades...

Talare [00:10:19]: Jo det var (19)94.

Intervjuare [00:10:20]: Det var (19)94 ja för en del säger att det var en förändring också eller ...?

Talare [00:10:25]: Eeh ja...

Intervjuare [00:10:27]: Att det kanske blev sämre villkor eller påverkades det inte?

Talare [00:10:31]: Ja många har tyckt att det ska vara att det blev sämre, jag tänkte inte just på de datumen eller den tiden, men det stämmer säkert att de som har, säger så har säkert rätt i att det hände en del negativt, men jag har nog inte tänkt på det på samma vis.

Intervjuare [00:10:54]: Nej för det fanns väl en plan att varje kommun skulle...

Talare [00:10:59]: Ja och jag tror att man idag kan ha sett att det kanske inte blev så rättvist för barn.

Intervjuare [00:11:05]: Nej beroende på vilken ekonomisk...

Talare [00:11:06]: Ja beroende på, ja var man bodde.

Intervjuare [00:11:09]: Vilken ekonomi kommunen har naturligtvis då.

Talare [00:11:12]: Ja och jag är inte så mycket för det här med fri... jag har ju hållit mig till den kommunala skolan då, för jag tycker att det är den jag vill kämpa för att den blir så bra som möjligt. Så jag har nog ja... jag fick något erbjudande i någon privatskola, men det tog jag inte och mina barn har inte [skrattar] gått på någon privatskola utan, ja min ena dotter som valde LM Engström när hon gick på gymnasiet och det var ju...

Intervjuare [00:11:49]: Mm [?? 00:11:50].

Talare [00:11:50]: Ja det var ju den var privat då.

Intervjuare [00:11:56]: Men då kanske det var någon speciell utbildning?

Talare [00:11:57]: Eh nja det var gymnasiet. Nej det var det att det var väldigt lugnt, det var väl det som hon tyckte var så skönt när hon kom in där att det var ganska så litet och väldigt lugn miljö, så det var nog det.

Intervjuare [00:12:18]: Men jag tänker du har bott här i Göteborg i hela ditt liv kan man säga i princip.

Talare [00:12:24]: Ja [skrattar].

Intervjuare [00:12:25]: Och flyttat runt en del?

Talare [00:12:26]: Ja nu har vi bott här borta i Hagen i 40 år faktiskt, men som eh först bodde jag då i Masthugget och sen så flyttade mina föräldrar till, med oss barn då, till Järnbrott, det var alldeles nybyggt då.

Intervjuare [00:12:47]: Ja just det.

Talare [00:12:49]: Så där gick jag i skola i en skola som heter Järnbrottsskolan, som de har rivit nu [skrattar] . Ja och så bodde vi där runt Järnbrott och Frölunda torg, där bodde vi, och sen när jag flyttade ihop med min man då redan... ja vi flyttade till Tynnered (19)71 ja och så bodde vi där till (19)78, när vi flyttade till det här radhuset då.

Intervjuare [00:13:21]: Mm du har hållit dig till de västra stadsdelarna?

Talare [00:13:24]: Ja sen har jag jobbat då i Majorna mycket.

Intervjuare [00:13:27]: Ja.

Talare [00:13:28]: Jag har trivts med ja i Majorna har jag verkligen trivts med människorna där på något sätt jag trivs väldigt bra med..., jag trivdes väl i Tynnered också det gjorde jag men... man fick så bra, jag tycker nog att jag fick så bra kontakt med föräldrar och barn i

Majorna. Annars säger man ju att Majorna är ganska speciellt, men det är väl det att det är så mycket olika typer av människor och det...

Intervjuare [00:14:04]: Fast nu visade det sig i en senare undersökning att det är minst antal invandrare som bor där.

Talare [00:14:11]: Ja.

Intervjuare [00:14:11]: Det trodde jag faktiskt inte, jag trodde det var blandat.

Talare [00:14:16]: Ja, blandningen finns där borta vid Karl Johansskolan då, men just Sanna och Kungsladugård är inte många invandrare.

Intervjuare [00:14:25]: Nej.

Talare [00:14:26]: Men det är ändå många olika yrkeskategorier.

Intervjuare [00:14:28]: Ja och olika typer av människor och det finns lite olika...

Talare [00:14:31]: Ja, både det här med konstnärer och författare. Så det är ju lite spännande och... Sen var det så, ja och sen är ju de tre skolorna som finns i Majorna de är väldigt olika då. För där borta vid Kungsladugård var det så att det är ganska mycket höginkomsttagare och läkare och alla möjliga och sen på Sanna var det mer... ja människor med lägre inkomster då och Karl Johan är väl också så.

Intervjuare [00:15:19]: Ganska blandat?

Talare [00:15:21]: Ja det skiljer mycket mellan skolorna.

Intervjuare [00:15:24]: Är det för att Kungsladugård att det är mycket hus, det är en del villor och så?

Talare [00:15:26]: Ja det finns ju villor, ja det är klart, det är mycket villor där borta, då blir det ju annat ofta.

Intervjuare [00:15:37]: Men sen har det nog bytts ut under tiden. kanske för kanske 40 år sedan var det ännu mer blandat och...

Talare [00:15:43]: Ja, ja.

Intervjuare [00:15:44]: ... folk med lägre inkomster kan jag tänka mig men nu har det ju...

Talare [00:15:47]: Ja det har ju ändrats...

Intervjuare [00:15:49]: Ändrat sig i och med att det har fått lite status också.

Talare [00:15:53]: Jo det har blivit lite status med Majorna faktiskt. Men det är nästan som

en stad i staden och det finns mycket restauranger och ja annat som tilltalar och så är det väldigt nära då, om man säger ner mot vattnet och Älvsnabben och man kan ta flera olika spårvagnar till Saltholmen till exempel, så det ligger ju väldigt bra till.

Intervjuare [00:16:23]: Mm, men du har dragit dig längre väster ut?

Talare [00:16:28]: Ja däremot har jag inte jobbat i den stadsdelen jag har bott i då, mer än det här året på Dalaskolan det var ju lite mer åt väster till. Men annars så jag har nog tyckt att det har varit skönt att vara i en stadsdel där jag inte mötte alla...

Intervjuare [00:16:48]: Ja just det, där inte barnens föräldrar är.

Talare [00:16:49]: Ja för det blev ändå så att nu när jag kommer till Majorna så möter jag alltid någon [skrattar] som jag har haft eller någon förälder och det är ju roligt, det är tur att det är roligt menar jag, så att det inte blir så att åh där kommer hon därborta [skrattar] jaja det är ja...

Intervjuare [00:17:17]: Ja just det, men hur skulle du jämföra, för du flyttade till Tynnered då ett tag?

Talare [00:17:22]: Ja i Tynnered bodde jag och min man ett tag.

Intervjuare [00:17:25]: Då måste det varit ganska nybyggt där för ni eller sa du (19)71?

Talare [00:17:27]: Nja det byggdes väl i början på 60-talet tror jag.

Intervjuare [00:17:33]: Jaså det var början av 60-talet redan?

Talare [00:17:33]: Tror jag eller om det var mitten då, så att vi flyttade in där (19)71 ja och då så fick vi ju två barn där och sen så flyttade vi (19)78 till... Så min tid när jag gick på lärarhögskolan så bodde vi där i Tynnered och sen flyttade vi (19)78 till Hagen och där har vi blivit kvar.

Intervjuare [00:18:02]: Ja.

Talare [00:18:03]: Och barnen bor en i Lunden och en i Järnbrott och en i Mölnlycke och en i Påvelund då.

Intervjuare [00:18:12]: De har hållit sig till Göteborg?

Talare [00:18:14]: Ja, så det är Mölnlycke bara som är en liten avstickare.

Intervjuare [00:18:18]: Ja just det, det är inte Göteborg nej men det är ändå nära.

Talare [00:18:23]: Ja jag är väldigt förtjust i Göteborg. Jag vill inte... ja då får någon tvinga mig att flytta härifrån tror jag.



Intervjuare [00:18:35]: Vad är det som gör det?

Talare [00:18:37]: Det känns så, jag tycker nog att atmosfären i Göteborg det känns vänligt, det har jag alltid tyckt och jag har försökt lära mina barn då. Alltså att vi har lärt oss om staden och att man har åkt spårvagn och buss och så för att de ska veta att det ligger där och där ligger det och även skolbarn då, så har jag tyckt att det är viktigt att man kan lite om sin stad.

Intervjuare [00:19:06]: Ja.

Talare [00:19:08]: Men sen har det blivit lite segregerat på senare år, det har det ju och det kan jag tycka är synd då att man, att det inte är mer blandat.

Intervjuare [00:19:22]: Mm och vad tror du att det beror på?

Talare [00:19:26]: Det är väl många orsaker, men det är väl ändå politiskt och även hur, ja ekonomiskt och politiskt tror jag. Jag tror nog att det inte bara är så att människor väljer om man flyttar hit att man väljer att bo där kompisar och landsmän bor jag tror faktiskt att hade man haft chansen att bo någon annan stans så kunde man ta den, utan det är så tror jag nog ändå.

Intervjuare [00:20:04]: Ja jag har tänkt på det kanske kan vara så också att Tynnered, alla förorterna som byggdes då på 1960- och 70-talet att de har svårt att tillhöra Göteborg nästan kan man ju säga på något sätt. Alltså Angered ligger en bra bit utanför...

Talare [00:20:21]: Ja.

Intervjuare [00:20:23]: ... och Bergsjön också, Frölunda och Tynnered inte riktigt lika mycket, men det är hopbyggt med staden.

Talare [00:20:29]: Ja det är det ju.

Intervjuare [00:20:32]: Medan det är ett hopp om man säger så till Angered.

Talare [00:20:34]: Ja det är det tack vare vägen dit på något sätt.

Intervjuare [00:20:37]: Ja att det är svårt att kanske få det längs med så att säga.

Talare [00:20:43]: Ja, men nu ska man satsa mycket på Gamlestan och Kviberg eller man har redan börjat med det och att det ska gå jättefort att åka in till centrum. Så att det verkar väldigt fint att man bygger lägenheter som folk har råd att bo i för det är tråkigt överlag att man bygger så fint och dyrt. Vad ska man med det till när man är ung det är väl bättre att man får, ja äldre också för den delen jag menar om du blir erbjuden som en vanlig pensionär en vanlig hyra på 10 000-12 000 så fungerar inte det.

Intervjuare [00:21:28]: Nej det är knappast pensionen är såpass.

Talare [00:21:31]: Nej så men jag trivs väldigt bra med...

Intervjuare [00:21:37]: Tycker du att, man har ju pratat ofta på olika sätt om att det finns en Göteborgsanda är det något som du känner igen?

Talare [00:21:46]: Ja där ingår väl det här att man kan känna och som vänner som vi har från andra ställen att man blir vänligt bemött, det ingår i det och sen tycker jag att det finns ett stort utbud på vad man kan göra. Vi har mycket med, ja idrott och teater och vi har kulturkalas, alltså man har mycket att erbjuda så det tycker jag nog ingår i Göteborgsandan.

Intervjuare [00:22:29]: Tänker du något politiskt?

Talare [00:22:32]: Jag är inte så politisk kanske.

Intervjuare [00:22:36]: Jag tänker på det här med goa gubbar och...

Talare [00:22:38]: Ja, ja det är Frölunda och det där jo [skrattar].

Intervjuare [00:22:41]: Ja kunna jämka, kunna göra upp sinsemellan lite och eller är det inte...

Talare [00:22:49]: Det har jag inte engagerat mig i så, men att man har en vänlig och tillåtande atmosfär tycker jag.

Intervjuare [00:23:05]: Nej för jag tänker när de har skrivit i tidningar så skriver de ofta det här att i Stockholmstidningar eller så skriver man att Göteborgsandan är att man kommer överens i näringsliv och politiker utan att det kanske tas upp för mycket eller sådär då, vilket är bra och dåligt samtidigt då.

Talare [00:23:23]: Ja, det är klart att det har både för- och nackdelar.

Intervjuare [00:23:29]: Mm.

Talare [00:23:33]: Men att vara, att det ska vara inkluderande, att människor ska få lov att vara som de är och där tycker jag väl att vi har kommit ganska långt.

Intervjuare [00:23:45]: En öppenhet?

Talare [00:23:46]: Ja.

Intervjuare [00:23:48]: Det kan hänga ihop också med att det ligger vid havet så här att det alltid har kommit...

Talare [00:23:51]: Ja att det alltid har kommit människor hit och vi har så stora möjligheter också att härifrån kan vi åka lätt både till Danmark och till Tyskland och sen kan man åka ut till öarna. Det är ju en fantastisk förmån man kan åka på sitt spårvagnskort och så kommer man ut till alla öar – det är ju så fint – om man nu inte har, alla har ju inte möjlighet och råd

att åka någon annanstans och jag tror att det är bra om man upptäcker hur mycket fint vi har här hemma. Så jag åkte väldigt mycket när barnen var små ut till Styrösö eller någon annan ö och badade det var lättare än att jag skulle, sen cyklade jag med dem också ibland, men just det här att man hade en sådan, det var så jättebra att bara kunna ta spårvagnen och så kom man ut till härliga bad.

Intervjuare [00:24:52]: Men du åkte dit för då bodde du i Hagen?

Talare [00:24:55]: Ja.

Intervjuare [00:24:57]: Men var det inte närmre med Askim och...

Talare [00:24:59]: Ja om man har bil men jag körde inte bil då och så var det ibland tre och fyra barn och då tyckte jag att det var enklare att ta spårvagnen ut mot, till Saltholmen eller cykla gjorde vi också ibland till Näset och så, när de var lite större. Nu vetе sjutton om jag hade vågat cykla med dem för det är en sådan fart, en del cyklar så fort, så jag tänker på det nu föräldrar som har barn som de ska lära cykla hur går det? För det går så fort förbi.

Intervjuare [00:25:37]: Mm cykelbanorna är...

Talare [00:25:39]: Ja det är nästan lite racerbana över det.

Intervjuare [00:25:41]: Ja och så har många sådana här tävlingscyklar och...

Talare [00:25:46]: Det går med en faslig fart, så jag undrar just med barnen hur det går då och när vi hade hund och ibland när man gick på någon sådan här, det kändes farligt det sista för man fick verkligen hålla i hunden och tänka att nu blir han snart påkörd här.

Intervjuare [00:26:08]: Ja det är klart att det tänker man inte för man talar alltid om att bygga ut cykelbanorna.

Talare [00:26:12]: Ja och det är väl jättebra men hur man ska få, jag tror man skulle ha lite mer utbildning på hur man cyklar [skrattar] så att man tar hänsyn till andra och just om det kommer barn då, som ska försöka lära sig cykla. För jag vet att min man cyklade jättemycket med barnen för 30 år sedan och det gick hur bra som helst men hur går det nu tänker jag så...

Intervjuare [00:26:41]: Jag tänker du pratar lite, är det några platser som är lite speciella för dig i Göteborg som alltså både bra och dåligt som du förknippar med först positivt om man säger, platser som du har besökt ofta eller...

Talare [00:27:00]: Eh Avenyn är alltså med Poseidon, det tycker jag är så vackert och alltså komma promenerande och gå hela vägen upp, det smäller ju ganska högt tycker jag. När man promenerar i Majorna och så tar man Gamla Älvsborg där uppe på...

Intervjuare [00:27:30]: Röda sten?

Talare [00:27:29]: Ja och sen den gamla fästningen där uppe.

Intervjuare [00:27:34]: Mm gamla Älvsborgs fästning ja.

Talare [00:27:35]: Ja den som inte finns mycket kvar av, men det är något visst att stå där uppe och titta ut då, så det och... Sen har jag en viss förkärlek till öarna, alltså åka ut på öarna och Knarrholmen var en sådan ö som jag tycker är så sorgligt idag. Det tycker jag är så sorgligt, för att det var så många, i Majorna speciellt, som kunde hyra där till en ganska bra peng och nu så är det miljonvillor där ute eller miljonhus.

Intervjuare [00:28:14]: Det var väl någon av företagen som hade det som eller varven eller?

Talare [00:28:19]: Ja det skänktes en gång i tiden till Götaverken, men sen blev det Handels och Götaverken som delade på det och det var jättebra för massor med människor som kunde hyra där utan att det kostade för mycket pengar. Och så tar man bort det, det jag tycker det var en miss att man bara för att man kan slänga upp pengar så försvinner...

Intervjuare [00:28:45]: De sålde marken, för de abonnerade väl där eller arrenderade.

Talare [00:28:50]: Så jag tycker att det är sorgligt att då blir det de som har väldigt mycket pengar som kan satsa där, då tar man bort det för vanligt folk. Det var många ensamstående föräldrar som jag vet såg fram emot det hela året - nu ska vi till Knarrholmen. Vi hyrde där också faktiskt för min man var med i Handels, så då mötte man ju barnen där ute också, men det var en idyll faktiskt, man kom ut där...

Intervjuare [00:29:24]: Lyxigt kan man nästan säga nu idag...

Talare [00:29:25]: Ja. Ja det fanns ju, första gången vi var där så fanns det inte vatten och toalett och sådant i huset, men det spelar ju ingen roll när det är sådär inga bilar och...

Intervjuare [00:29:37]: Nej men jag menar det är det som är lyx nu nästan att...

Talare [00:29:41]: Och så fint bad, nej det var riktigt sorgligt tycker jag att man tog bort det.

Intervjuare [00:29:49]: Mm.

Talare [00:29:52]: För det är väl lite synd var man än bor egentligen att man, att man inte alltid ser till den lilla människan då, även om jag tycker att Göteborg är inkluderande på många sätt, men det är för mycket till den som kan lägga pengarna på bordet [skrattar].

Intervjuare [00:30:22]: Just det ja, Hisingen är du där något?

Talare [00:30:26]: Ja där har vi faktiskt haft lite anknytning till med, när min man som inte är göteborgare från början då, kom till Göteborg första gången, så bodde han ute på Lilleby då när han var 10-11 år. Så att där har vi ju kört och tittat runt och så finns det den här gamla fästningen där också som jag har åkt till, vad heter den nu? Ragnhildsholmen tror jag den heter, ja där tycker jag att det har varit lite spännande att åka med både skolbarn och egna

barn.

Intervjuare [00:31:09]: Mm.

Talare [00:31:10]: Och sen har man ju när man åker ut till Hönö eller Björkö eller då så det är väl det som är, just den delen av Hisingen, Lilleby och så ut mot Hjuvik och det då.

Intervjuare [00:31:30]: Lite havet där då?

Talare [00:31:31]: Ja, mot havet ja.

Intervjuare [00:31:34]: Men du har inte varit vid det här nybyggda här i Eriksberg och...

Talare [00:31:37]: Jag har åkt över då och då med Älvsnabben och promenerat, men inte, ja jag var på teater nyss där på Aftonstjärnan, så, för det var ju två Majornakillar som gjorde en föreställning där nu nyss.

Intervjuare [00:32:01]: Tycker du att Göteborg har lyckats för man har ändå försökt sälja in sig som en evenemangstad...

Talare [00:32:04]: Ja det ja, ja...

Intervjuare [00:32:05]: ... du sa lite om det med Göteborgs kulturkalas och så.

Talare [00:32:10]: Ja och att man när man har haft till exempel, nu är det ett antal år sedan det här med friidrotts VM. Det blev ju jättestort alltså, det var ju friidrott och sen hade vi ju vädret på vår sida då, så ...Det var fullt och massor med folk som jag vet bodde hos oss som skulle gå på det här och tyckte att Göteborg, det var ju bara så fantastiskt, tänk vilket väder och härligt att gå på friidrott och...

Intervjuare [00:32:41]: Och Avenyn på kvällarna då det var ju fullt.

Talare [00:32:47]: Ja och det var så alltså det var inte så att man var orolig, utan man kunde gå på Avenyn och allt var frid och fröjd på något sätt, det hände inga hemskheter.

Intervjuare [00:32:57]: Inte som när det är fotboll ibland.

Talare [00:32:59]: Nej och det är lite sorgligt faktiskt. Jag drog med barn på fotbollsmatch, på GAIS, för att det var en pojke som var nyanländ och hans pappa spelade med i GAIS och då ville jag för att han skulle få vara stolt och sådär så åkte vi och tittade på en match med hans pappa då. Det var jättehärligt, då satt vi där och hade smörgåsar med oss och sådant och han sa att -Det är min pappa - och då kom de större killarna och sa är det sant? Är det hans pappa? Ja det är det. Han पोस्ते ju nästan över och så åkte vi spårvagnen hem sent på kvällen och alla var sådär jättetrötta. Alla fick inte följa med eller en del föräldrar tyckte väl att det var lite sent, så de ville inte skicka iväg dem, men det var en väldigt rolig sak faktiskt just att han...

Intervjuare [00:34:01]: Och då var det inget bråk på läktaren eller så?

Talare [00:34:04]: Inget nej, men och ändå var detta ju nu senast...

Intervjuare [00:34:08]: Derby?

Talare [00:34:09]: Nej senaste jag var på när jag jobbade så vad kan det vara fem eller sex år sedan, så det var inget bråk utan det var frid och fröjd i alla fall [skrattar]. Nej det är så tråkigt när det blir sådär.

Intervjuare [00:34:25]: Nu håller de på med det här stora ombyggnadsprojektet med Västlänken och så, är det något som du drabbas av?

Talare [00:34:32]: Ja jag är rätt bekväm, jag har hjälpt min svåger så mycket inne i stan där han bor. Nu lever han inte längre, han dog för ett tag sedan men då fick jag åka bil i alla fall eller köra bil in till Chalmersgatan för att kunna hjälpa honom. Så jag är så van vid att köra i stan, så att det är klart att det ställer till det men jag kan ju välja, jag är pensionär nu jag behöver inte åka när det är som mest trafik och man hoppas att det ska bli...

Intervjuare [00:35:05]: För det finns ju den här föreningen mot Västlänken...

Talare [00:35:06]: Ja, ja, nej, nej men...

Intervjuare [00:35:09]: Det är inte så?

Talare [00:35:10]: Nej [skrattar].

Intervjuare [00:35:11]: Det blir mer de här uppgångarna i Haga och...

Talare [00:35:13]: Sen kan man kanske undra om man har tänkt igenom allt på bästa sätt men, så är det ju med mycket man vet inte det nu och sen...

Intervjuare [00:35:27]: Ja det var säkert samma när man byggde Tingstadstunneln och så, hur ska detta gå?

Talare [00:35:32]: Ja så är det ju.

Intervjuare [00:35:36]: Ja men du trivs i din stadsdel väldigt bra verkar det som, för du har bott där i 40 år.

Talare [00:35:43]: Ja och så trivdes jag att jobba i Majorna så det... nej vi flyttar nog inte. Det verkar trivsamt i Lunden där min ena dotter bor nu, det verkar väldigt trivsamt tycker jag. Med den Danska vägen och det finns mycket eh affärer och ja det är väl lite likt Majorna på ett visst sätt där faktiskt.

Intervjuare [00:36:11]: Mm ja det är ju en äldre stadsdel också, det kanske är det som är skillnaden på nya och äldre stadsdelar att det måste sätta sig.

Talare [00:36:20]: Ja det är nog så faktiskt.

Intervjuare [00:36:25]: Jag tänker på nu när du, tycker du att det är en stor förändring att du har blivit pensionär gentemot när du arbetade?

Talare [00:36:35]: Ja, det är inte så att jag behöver tänka efter jättelänge vad ska jag göra idag? Utan jag har att göra faktiskt [skrattar] ja mycket eh att jag kan hjälpa till lite med barnbarnen som jag hjälper. Den äldsta, hon som har gått ut sjuan nu har jag hjälpt med läsläsning en gång i veckan. Så har hon kommit till oss och så har vi suttit några timmar en gång i veckan och sen en är, en av de andra hon är sju och en är snart fyra, så man kan hjälpa till sådär lagom, det är inte så att de öser över mig, men det blir lagom och nu har vi haft hund tidigare och nu har jag beställt en ny liten valp.

Intervjuare [00:37:28]: Jaså? Vad roligt.

Talare [00:37:30]: [Skrattar] Ja så han ska eller han eller hon det gör inget vad det blir, i slutet på september blir det.

Intervjuare [00:37:38]: Mhm är det någon speciell ras?

Talare [00:37:40]: Det är en bichon havanais.

Intervjuare [00:37:42]: Jaha.

Intervjuare [00:37:44]: Vilken... havanais?

Talare [00:37:45]: Den är...

Intervjuare [00:37:45]: Liten?

Talare [00:37:47]: Ganska så liten men ändå mycket hund i liten kropp eller hur man ska uttrycka det så att den har väl en mankhöjd på 27 eller 23-27 sådär.

Intervjuare [00:38:00]: Oj, ja.

Talare [00:38:02]: Och vägde väl mellan sju och tio kan man säga som fullvuxen så det är behändigt.

Intervjuare [00:38:10]: Ja det är det ju. Är det för att komma ut mera och röra sig?

Talare [00:38:17]: Ja vi hade en bichon som vi fick avliva i somras då som blev sjuk och då hade vi haft honom i 12 år och så sa vi nej nu ska vi inte ha någon, för min man kan nämligen inte gå så bra så det hänger ju på mig då. Men så tänkte jag länge, att nä jag vill ha en hund igen och så frågade jag barnen och sa de: Ja tycker du att du orkar så ska inte vi säga att...

Intervjuare [00:38:50]: Nej. Då kanske du kan få hjälp om ni reser eller något?

Talare [00:38:54]: Ja det får jag säkert tror jag, mina, vi har ett, vi hittade ett så jättebra pensionat då om vi åkte någonstans när vi hade hunden, så det var helt fantastiskt.

Intervjuare [00:39:09]: Kan man ha med sig hunden då?

Talare [00:39:12]: Nej men vi kunde lämna honom när vi åkte.

Intervjuare [00:39:14]: Ja, ja hundpensionat just det [skrattar] jag tänkte fel. Ja just det men det är ju bra, men reser ni något eller är ni mest hemma?

Talare [00:39:27]: Min man har nämligen, han bröt sin fot för nu är det sex år sedan och har opererat den fem gånger och det blir inte bra så han går jättedåligt. Så vi får, det har inte blivit så mycket, men ja nu eh vi var med alla barn och barnbarn i, det var tre år sedan vi var i Turkiet och nu och sen har vi varit, vi var i Kiel alldeles nyss faktiskt med min syster och svåger, det gick att genomföra.

Intervjuare [00:40:09]: Ja då är man mest på båten kanske?

Talare [00:40:11]: Ja och sen hade vi bilen med oss så då gick det bra också.

Intervjuare [00:40:17]: Ja just det.

Talare [00:40:19]: Men annars så går vi gärna ut alltså om det är något roligt på Lorensbergsteatern eller Lisebergsteatern eller något så att man... ja det finns ju så mycket att göra här hemma.

Intervjuare [00:40:31]: Ja absolut.

Talare [00:40:32]: Som är också lättillgängligt att man kan nästan köra ända fram till dörren eller få hjälp med det då och nu hade vi bröllop här för yngsta dottern den andra juni och då hade vi det i Norges hus nere vid Bergakungen, det var ju Norges kyrka innan, men nu är det Norges hus.

Intervjuare [00:40:59]: Okej.

Talare [00:40:59]: Väldigt fina lokaler och jätteträdgård på baksidan och alla barnen som var med kunde springa omkring det var hur bra som helst.

Intervjuare [00:41:10]: Jaså de har gjort om det från kyrka till...

Talare [00:41:13]: Ja det har nog, de har nog inte gjort om det så men det är nog inte Norges kyrka längre utan det är Norges hus och då kan andra få hyra det. Så man kunde då och då har de kvar kyrkodelen också om man säger där vigseln kunde vara då.

Intervjuare [00:41:31]: Vad skulle du säga är största förändringarna som du tänker på i Göteborg från när du var liten och bodde i Masthugget och fram till nu? Är det något



speciellt du tänker på eller ser så här i backspeglarna att...

Talare [00:41:56]: Det har blivit mycket större, men vad ska jag säga?

Intervjuare [00:42:12]: Jag tänker Göteborg har förändrats, man säger att vi var en varvsstad och nu...

Talare [00:42:15]: Ja då kan jag så är det ju...

Intervjuare [00:42:19]: Som varvsstad eller...

Talare [00:42:20]: Min eh min morfar, min pappa, hans pappa och alla bröder alla jobbade på varven, så på så sätt är det en stor förändring att det här med varven inte finns längre helt enkelt. Så det just att jag hittade något urklipp hemma nu på min morfar när han står i hamnen och pratar med någon, han jobbade på Götaverken då och sen blev det, jag har två soffor på utsidan som är gjorda på Göteborgs mekaniska verkstad då. Från början då så hade han dem på landet och sen så kan jag bara inte göra mig av med dem, även om de tar plats men de står på utsidan. Men sådana här minnen och min pappa var väldigt duktig på plåtslageri, så han har gjort saker och ting i den här staden som till exempel fortfarande finns - lampor på Liseberg som pappa har gjort vid infarten - och sen gjorde han saker till NK och han gjorde reklamfilm, han byggde båtar så när... en av sönerna gifte sig på Barken Viking så när vi kom in där så stod det en båt som pappa hade gjort då, en modell som han hade byggt ihop. Så pappa satt hemma vid köksbordet och gjorde modeller av båtar som man sen satte upp på ja Barken Viking bland annat då och nu...

Intervjuare [00:44:09]: Men då var det väldigt närvarande för dig med varven och så?

Talare [00:44:12]: Ja det var det.

Intervjuare [00:44:13]: Var det därför ni bodde i Masthugget kanske?

Talare [00:44:16]: Eh pappa är ju riktig, vi är ju riktiga göteborgare som pappa sa då. Men i alla fall så att han pappa var uppvuxen i Majorna och även min farfar då. Sen jobbade inte pappa så länge på varven utan han jobbade med plåtarbeten och sådant, så han hade sitt tillhåll här nere i Nordstan, västra Nordstan var det väl. På den tiden lite skumt, jag vet att vi åkte med honom till jobbet där det var mörkt [skrattar] och min mamma eh är ju född i Haga så hon är också göteborgsk då. Uppvuxen, född och uppvuxen i Haga och jobbade på Televerket och sen på Posten, så det är göteborgskt på något vis det här med att många i släkten var på varven.

Intervjuare [00:45:21]: Mm.

Talare [00:45:23]: Och morfar speciellt då som var på Götaverken i många år.

Intervjuare [00:45:31]: Mm.

Talare [00:45:33]: Så den delen har ju försvunnit sen tänkte jag. Nu när jag tänker tillbaka på

också hur det var på förra jubileet där för 50 år sedan, ja det är nästan 50 år sedan när man tyckte att det var så kul. Man dansade på Avenyn och allt vad det var och nu kan jag tycka att - vad spännande om man får vara med om 400-årsjubileet och även få med kanske sina barn då, för det var ingen som fanns förra gången, att alla, hela familjen...

Intervjuare [00:46:04]: Ja just det det var 350-årsjubileet då?

Talare [00:46:05]: Ja det var (19)71.

Intervjuare [00:46:09]: 1971 ja.

Talare [00:46:10]: Då var man också sådär förväntansfull på något sätt, man var ung och de invigde väl Scandinavium alltså det var mycket som man satsade på då också. Så det skulle vara roligt om man upplevde det tillsammans då, något roligt på nästa jubileum.

Intervjuare [00:46:31]: Mm det ska ju satsas på rätt mycket.

Talare [00:46:35]: Ja.

Intervjuare [00:46:36]: På 400-årsjubileet ja.

Talare [00:46:39]: Så det är roligt.

Intervjuare [00:46:43]: Ja just det, det tänkte inte jag på, 1971 så var jag 14 då så man kanske inte... men det var ju ett jubileum då 350 år. Men det kanske man inte, jag gick i skolan man kanske inte tänkte så mycket på det då.

Talare [00:46:56]: Nej jag gick på lärarhögskolan då, men just när vi gick ut och då vet jag att när det kom, min mans släktingar kom till stan, så skulle de komma precis då när det var jippo och dans på stan. Jag minns att det var, det är väl det jag minns att det var dans på Avenyn men och att man invigde olika saker.

Intervjuare [00:47:23]: Mm just det.

Talare [00:47:32]: Ja, det blir väl och sen finns ju alltså det finns så mycket här med Trädgård och Trädgårdsföreningen och Paddan, alltså det finns ju hur mycket som helst som man önskar att de som är yngre tar sig för att göra.

Intervjuare [00:47:47]: Mm upptäcka?

Talare [00:47:48]: Ja upptäcka hur mycket det finns, så jag tror kanske de äldre behöver vara bättre på det där, att säga: Men det finns ju massor, ta Paddan eller gör det.

Intervjuare [00:48:01]: Men kan det vara annorlunda tror du om man kommer från Göteborg och har växt upp med detta eller om man kommer utifrån?

Talare [00:48:08]: Ofta vill man ju visa, så har vi gjort också när det kommer någon utifrån,

då blir man ju så jätteduktig på att, nu ska vi åka Paddan och nu ska vi göra det, så det är bra ibland när det kommer folk.

Intervjuare [00:48:22]: Ja att man blir turist i sin egen stad.

Talare [00:48:24]: Ja, men det gjorde vi några somrar när barnen var mindre. Så sa vi nej nu finns det så mycket här hemma så nu tar vi Älvsnabben och så åker vi till Hisingen och så åker vi in till stan. Så att man och gick då ja pratade lite om Gustav Adolfs torg och Kopparmärta och så det finns ju...

Intervjuare [00:48:54]: Och nu finns det så mycket stadsvisningar också som inte fanns förut.

Talare [00:48:58]: Ja min man och jag vi gick en sådan här kurs det var väl 94, alltså man fick något märke för att man hade genomgått den här stadskursen [skrattar].

Intervjuare [00:49:11]: Ja [skrattar].

Talare [00:49:12]: Då var det en massa ställen som man inte hade varit på innan som man fick komma in i - Wernerska villan och det var, ja allt möjligt så det var spännande.

Intervjuare [00:49:28]: Jaha men du, ser du fram nu och du tror att Göteborg kommer att fortsätta och...

Talare [00:49:32]: Ja det tror jag.

Intervjuare [00:49:33]: ... bli större och växa och utvecklas.

Talare [00:49:37]: Och inte glömma bort människorna i det hela så att det inte bara blir fokus på Västlänk och stora byggnader och så utan man tar tillvara invånarna också.

Intervjuare [00:49:48]: Invånarna också skapar en gemensam...

Talare [00:49:51]: Trygg ja gemensam och trygg miljö och att man bygger så att alla har chans att flytta hemifrån helt enkelt och eh ja hitta jobb och kunna bo och slippa att tänka att ska jag behöva flytta bara för att det är så dyrt?

Intervjuare [00:50:17]: Ja just det, ja är det något mer du vill lägga till nu har vi gått igenom rätt så mycket här. Är det något som vi har missat här? [Skrattar].

Talare [00:50:26]: Ja det är det säkert, men jag vet inte riktigt, men jag ser fram emot iallafall att man förhoppningsvis, då det vet man aldrig från dag till dag men att man får vara med på det här när det blir 400 år, det skulle vara så kul. Det är ju inte så långt...

Intervjuare [00:50:49]: Det är inte så långt kvar.

Talare [00:50:51]: Nej det är bara tre år, men jag menar det finns ingen som säger det ena eller det andra, så att det skulle vara hemskt roligt faktiskt.

Intervjuare [00:50:59]: Ja.

Talare [00:51:00]: Och att det blir sådär feststämning och en massa glada människor. Den här... Det är ju fantastiskt förresten den här sambafestivalen som de har i Bergsjön eller Hammarkullen menade jag, att sådana grejer nu är det inte kanske, men just att man tar tillvara alla olika kulturer vi har ju hur mycket som helst.

Intervjuare [00:51:33]: Ja den fyllde 40 år nu.

Talare [00:51:36]: Ja det var helt otroligt.

Intervjuare [00:51:41]: Men du har uppfostrat många barn här i Göteborg då genom åren?

Talare [00:51:44]: Ja och jag försökte också att lära dem lite om Göteborg och åka spårvagn och berätta under tiden, så att man ska veta: Var ligger nu Kungsgatan och var ligger Bellmansgatan, Viktoriagatan. Ja min pappa han, varje gång jag kom hem till dem så var det såhär att - Ja nu har jag kommit på den ny gata här vet du var den gatan ligger? Och det var nästan alltid jag visste det och var det någon gång jag missade, då var det - aja alltså den gatan borde du ha kunnat [skrattar].

Intervjuare [00:52:24]: Han testade dig.

Talare [00:52:26]: Han testade mig varje gång. Ja min man är rätt bra på gator, för han började nämligen som springpojke på ett företag som hette Gulins och då skulle man bara lära sig att hitta. Då cyklade han ju hem med varorna till folk i stan, så han var på de centrala gatorna då, dem kan han ju. Men på den tiden cyklade han inte ut till Frölunda eller något.

Intervjuare [00:52:55]: Nej då fanns det inte så mycket bebyggelse.

Talare [00:52:58]: Nej.

Intervjuare [00:53:00]: Men då får jag tacka så hemskt mycket för din medverkan.

Talare [00:53:03]: Mm tack så mycket själv. Det är lätt att prata på [skrattar].

[bandningen slutar]